

ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΟΑΙΝΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΡΑΤΩΝ



Γραίες



Ενδεικτικά, μερικά από έργα των μαθητών της Γ' τάξης (Σχ. Έτος 2013-2014):

2ο

Π
Σταλμένος από την Ήρα την Ιώ
Ο
για να φυλάξω, άγρυπνος με τα
Υ
εκατό μου μάτια να κοιτάξω μην
Ο
τυχόν και μου ξεφύγει. Όμως,
Π
ο Ερμής με ξεγελάει, με δόλο
Ε
με αποκοιμίζει και τη ζωή
Ρ
Α
Μ
Α
Τ
Ι
Κ
Ο
Ποιος είμαι;



Ο Πανόπτης Άργος

Ζ
Τ
Ο
Λ
Ε
Ο
Το στερνοπαίδι της Γαίας είμαι εγώ,
τέρας τρομερό και φοβερό, τα
Ε
αστέρια με το ανθρώπινο κεφάλι μου
Ο
αγγίζω με δυο πελώρια φίδια το σώμα
Ι
μου στη γη στηρίζω!
Α
Ν
Ν
Ποιος είμαι;



Ο Τυφώνας

Ν
Ω
Ν

2ο

Πανώριες νύμφες είμαστε εμείς,
κόρες του Τιτάνα Φόρκυος και
της Τιτανίδας Κητώς. Το καθήκον
μας, όμως, αμελήσαμε και απρόσεκτες
τις Πλειάδες αφήσαμε στον κήπο μας
κρυφά να μπούνε και γι' αυτό έπρεπε
να τιμωρηθούμε.
Μ
Α
Τ
Ποιες είμαστε;



Οι Εσπερίδες, Αίγλη, Ερύθεια, Εσπέρα,
Αρέθουσα.

Αδελφός των Εσπερίδων είμαι
εγώ, έχω εκατό φιδίσια κεφάλια
που βγάζουν εκατό ανατριχιαστικές
φωνές. Η γη με διατάζει τα χρυσά
μήλα να φυλάξω και από τους κλέφτες
να τα προφυλάξω!



Λάδωνας

Ο δράκοντας Λάδωνας, γιος του
Φόρκυος και της Κητώς.

Ω
Α
Ν
Ν
|
Πριος είμαι;
Ω
Ν

Ζ
Αγαθός και δίκαιος είμαι εγώ
Π
Γιος του Πόντου και της Γαίας.
Ο
Στη θάλασσα με τις πενήντα
Τ
Υ
κόρες μου, τις Νηρηίδες, κατοικώ,
Ο
τους ναυτικούς αγαπώ,
Π
Ε
να προφητεύω μπορώ και να
Ρ
Α
Μ
Α
Ποιος είμαι;



Ο Νηρέας

Κ
Με πατέρα τον Τυφώνα και την
Χ
Έχιδνα τρία κεφάλια έχω εγώ
Λ
και στη ράχη φίδια ένα σωρό.
Ε
Ακοίμητος εστέκομαι φρουρός
Ι
στην πύλη τη φοβερή από την
Ο
οποία κανείς ζωντανός δεν
Ω
πρέπει να μπει, μα ούτε και
Ν
Ν
κάποιος νεκρός να βγει!
Ν
Ω
Ποιος είμαι;



Ευρυσθέας, Κέρβερος και Ηρακλής. Από αρχαίο ελληνικό αγγείο.