

CINQ AMIS A PARIS

Μια φορά κι έναν καιρό,

ήταν πέντε φίλοι, η Έλενα, ο Γιώργος Β., ο Γιώργος Δ., ο Σπύρος και ο Μίλτος που ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Γαλλία.

Λίγες ώρες αργότερα, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Παρισιού. Ξεχάσαν όμως να κλείσουν ξενοδοχείο και έτσι περιπλανήθηκαν στο Παρίσι.

Δεν ήξεραν όμως τι έκπληξη τους περίμενε και έτσι ξαφνικά αντίκρισαν την ποδοσφαιρική ομάδα της, *Paris Saint Germain*, που έκανε μια φωτογράφιση έξω από τον Πύργο του Άιφελ. Αμέσως τα παιδιά έτρεξαν πάνω τους και ξεκίνησαν να τους μιλάνε.

- *Bonjour les amis* είπε ο Neymar.

- *Comment tu t'appelles?* Ρώτησε ο Mbarre τον Σπύρο που τον κοιτούσε με θαυμασμό!

- *Je m'appelle Spiridon, j'ai dix ans et j'habite à Ioannina.*

- *Et toi?* Ρώτησε ο Μέσσι τον Γιώργο.

- *Moi c'est Georges D. et voilà mes amis Miltos, Georges Spiridon et Elena.*

Έπειτα ρώτησαν το Mbarre που θα μπορούσαν να μείνουν για τα επόμενα τρία βράδια.

Εκείνος τους πρότεινε το ξενοδοχείο Ritz που βρισκόταν εκεί κοντά και τους βοήθησε να το βρουν...

Αφού τακτοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο, επισκέφτηκαν το Μουσείο του Λούβρου. Ενθουσιάστηκαν όταν είδαν από κοντά την Τζοκόντα, την νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου.

Μετά από αρκετές ώρες γύρισαν κατάκοποι στο ξενοδοχείο. Εκεί τους περίμενε ένα λαχταριστό βραδινό *bœuf bourguignon* (μπεφ μπουργκιγιόν), που είναι ένα γαλλικό μοσχαρίσιο στιφάδο κοκκινιστό σε κόκκινο κρασί, συχνά κόκκινο Βουργουνδίας. Η θέα από το ξενοδοχείο ήταν επίσης υπέροχη. Για κακή τους τύχη όμως, μόνο από ένα δωμάτιο υπήρχε θέα στον Πύργο του Άιφελ και έτσι αποφάσισαν να το δώσουν στην Έλενα που ήταν και το μόνο κορίτσι της παρέας.

Το επόμενο πρωί επισκέφθηκαν έναν φούρνο.

- *Bonjour Mademoiselle, que voulez -vous ?*

- *Bonjour, je voudrais cinq croissants, quatre pains au chocolat et trois ...πως τα λένε παιδιά τα μακρόστενα γαλλικά ψωμιά; ... trois baguettes s'il vous plaît.*

Έπειτα πήγαν να κάνουν πικ-νικ στο *Parc du Luxembourg*. Και ενώ έπαιρναν αμέριμνοι το πρωινό τους, είδαν ξαφνικά κάτι εξωπραγματικά κόκκινα πλασματάκια που αναπαριστούσαν αθλητικά παιχνίδια.

- *Qui êtes -vous?* Ρώτησε ο Μίλτος και εκείνα απάντησαν με μια φωνή

- *Nous sommes les Phryges, les mascottes des jeux olympiques.*

Τα παιδιά χαρούμενα αποφάσισαν να χορέψουν μαζί τους break dance, που είναι ένα από τα νέα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων.

Μετά την ευχάριστη αυτή συνάντηση, περιπλανήθηκαν στην όχθη του ποταμού Σηκουάνα και στην συνέχεια πήγαν να δουν από κοντά την *Notre Dame de Paris*.

Ο επόμενος προορισμός τους ήταν το πρώτο διαστημόπλοιο που είχε φτιαχτεί. Καθώς περπατούσαν είδαν ποδήλατα και αποφάσισαν να πάνε μια ποδηλατάδα γύρω από το *centre Georges Pompidou*. Η βόλτα αυτή ήταν εξαντλητική για τα παιδιά και έτσι αποφάσισαν να πάνε για καφέ στο *Café de Flore*.

Είχε βραδιάσει και γύρισαν πίσω στο ξενοδοχείο.

Την επόμενη μέρα το πρωί έφυγαν νωρίς για να προλάβουν να εξερευνήσουν όλο το πάρκο του Αστερίξ. Αφού έπαιξαν σε όλα τα παιχνίδια είχαν την χαρά να τους υποδεχτούν τα στρουμφάκια. Εκείνα, πολύ φιλόξενα, τους οδήγησαν στο Στρουμφοχωριό. Εκεί τους έφτιαξαν πρωινό μιας και δεν είχαν φάει τίποτα.

Κάπου εκεί η Έλενα ήθελε να πάει για ψώνια. Έτσι κάποια στιγμή βρέθηκε στην *Galerie la Fayette*. Ήταν τόσο ενθουσιασμένη που άρχισε να χορεύει στους τεράστιους διαδρόμους κοιτώντας φορέματα, γόβες και υπέρλαμπρες τσάντες.

Την ίδια ώρα, τα αγόρια συνάντησαν τυχαία την κυρία Αλεξία και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την βόλτα τους.

Την ακολούθησαν και τους πήγε σε ένα αρωματοπωλείο που πουλούσε ακριβά αλλά πολύ ξεχωριστά αρώματα και αγόρασαν όλοι από ένα.

Έπειτα πήγαν για κρέπες κ εκεί που συζητούσαν ξέγνοιαστα πήγε το μάτι τους σε ένα τεράστιο χρυσό ρολόι. Μόλις είδαν τι ώρα είχε πάει, τρομοκρατήθηκαν διότι μόλις είχαν χάσει την πτήση.

Τότε η κυρία Αλεξία τους πρότεινε να έρθουν μαζί της στις Βρυξέλλες. Τα παιδιά ξετρελάθηκαν με την πρόταση και είπαν όλα ναι!!

Αφού έφτασαν στις Βρυξέλλες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και άλλα μέρη. Πρώτα πέρασαν από την Χρυσή Πλατεία όπου πέτυχαν την παρέλαση του καρναβαλιού *Gilles de Binche*, οι οποίοι περπατούσαν με μια πολύ ωραία ενδυμασία, φορούσαν τσόκαρα και κρατούσαν ένα καλάθι με πορτοκάλια τα οποία πετούσαν στον κόσμο.

Εκεί κοντά ήταν και το διάσημο άγαλμα του *Mannequin Pis*. Το διάσημο αυτό αγοράκι ήταν ντυμένο με παιδικά ρούχα και στο συντριβάνι αντί για νερό υπήρχε παιδική σαμπάνια. Οι πέντε φίλοι την δοκίμασαν και τους άρεσε πάρα πολύ.

Την επόμενη μέρα όμως έπρεπε να επιστρέψουν από το ταξίδι τους. Έτσι έκλεισαν αεροπορικά εισιτήρια και γύρισαν πίσω στην χώρα τους. Ξαναβρήκαν την οικογένεια τους και τους φίλους τους και αφού τους έδωσαν διάφορα σουβενίρ και αφού τους μετέφεραν την εμπειρία τους, γύρισαν πίσω στην καθημερινότητα .

Τέλος.