

Τα δόντια το 'σκάσαν

Ο παππούς μας κάποτε μας διηγήθηκε μια παράξενη ιστορία για τον **Βρωμοδοντίξ**, έναν άνθρωπο που δεν έπλενε τα δόντια του και έτρωγε πολλά ανθυγιεινά φαγητά και γλυκά.



Όμως, ένα ζεστό πρωινό αποφάσισε να πλένει από εδώ και πέρα τακτικά τα δόντια του, επειδή τον κοροΐδευαν οι φίλοι του στο καφενείο. Δεν ήξερε όμως πως να τα βουρτσίσει και δεν είχε καν



οδοντόβουρτσα και οδοντόπαστα. Έτσι αναγκάστηκε να τα ζητήσει από τους υπόλοιπους ενοίκους της πολυκατοικίας. Πρώτα χτύπησε την διπλανή πόρτα και όταν του άνοιξε μια όμορφη, ψηλή και νεαρή κοπέλα της είπε:



- Γεια σας, μήπως σας περισσεύει καμιά οδοντόβουρτσα και ένα σωληνάριο οδοντόπαστα;

- Όχι δυστυχώς, μόλις τα χρησιμοποίησα.

Τότε χτύπησε μια άλλη πόρτα.

- Γεια σας! Μήπως σας περισσεύει καμιά οδοντόβουρτσα και ένα σωληνάριο οδοντόπαστα;

- Ναι, βέβαια! Περιμένετε μισό λεπτό να τα πάρω από την σοφίτα.

Τότε η κυρία πήγε στη σοφίτα, πήρε τρεις οδοντόβουρτσες και δυο οδοντόπαστες και του τις έδωσε.



Ο Βρωμοδοντίξ επέστρεψε στο σπίτι του και επειδή δεν ήξερε πως να πλένει τα δόντια του, άρχισε να τα βουρτσίζει με δύναμη, όπως κι όπου να 'ναι. Το βράδυ τα έπλυνε ξανά και μετά πήγε για ύπνο. Το πρωί ένιωσε κάτι παράξενο στο στόμα του, σαν να έλειπε κάτι. Αυτή η αίσθηση δεν σταμάτησε για πολλή ώρα και όταν ήρθε η ώρα να βουρτσίσει τα δόντια του κοιτάχτηκε στον καθρέφτη και είπε:

ΑΑΑΑΧΧΧ



- Τα κακομαθημένα και βρώμικα δόντια μου χάθηκαν! Μου υποσχέθηκαν πως αν τα βουρτσίζω δεν θα είναι άτακτα. Όμως που να πήγαν...

- Σε καμιά παραλία για ηλιοθεραπεία; Δεν νομίζω, αφού ήταν αρκετά μαυρισμένα. Θα πάω να τα βρω. Χωρίς τα δόντια μου φαίνομαι πολύ γελοίος!



Τότε αποφάσισε να πάει να τα βρει. Έψαξε παντού ακόμη και σε όλα τα απίθανα μέρη. Μόνο ένα μέρος έμενε που δεν είχε ψάξει, η ΠΑΡΑΛΙΑ!

Τότε απελπισμένος που τον παράτησαν τα

δόντια του έψαξε και στην παραλία. Τα βρήκε ξαπλωμένα στην άμμο να κοιτάζουν τη καταγάλανη θάλασσα χαρούμενα με την ελευθερία τους. Τα πλησίασε, κι αυτά του υποσχέθηκαν πως δεν θα έφευγαν ποτέ ξανά, εάν τα φρόντιζε σε καθημερινή βάση.



ΛΟΥΙΖΑ Ξ. – ΑΓΓΕΛΟΣ Σ.