

Το χέρι το 'σκασε!

Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ο κύριος Ζαχαροπλακάκης, ο οποίος δεν είχε αρρωστήσει ποτέ στη ζωή του και βοηθούσε πάντοτε αυτούς που είχαν ανάγκη.

Μια μέρα ενώ πήγαινε να πλύνει το πρόσωπό του, άνοιξε τη βρύση και καθώς έβαλε τα χέρια του για να πλυθεί, συνειδητοποίησε ότι η δεξιά του παλάμη είχε εξαφανιστεί.



Που πήγε η παλάμη μου;

Τότε πανικοβλήθηκε και ούρλιαζε, έτσι ώστε οι γείτονές του τον άκουσαν και έτρεξαν να δούνε τι έπαθε.

– *Τι έγινε, κύριε Ζαχαροπλακάκη; Γιατί ουρλιάζεις;*

Ο κύριος Ζαχαροπλακάκης πίστευε ότι αν έλεγε την αλήθεια, **όλοι θα τον κοροΐδευαν**. Έτσι σκέφτηκε ένα ψέμα και το είπε:



– *Δεν έγινε κάτι σημαντικό, είδα μια κατσαρίδα και ευτυχώς τη σκότωσα την τελευταία στιγμή.*

Μόλις οι γείτονές του έφυγαν από το σπίτι του, αυτός αμέσως πήρε την αστυνομία:

– *Εδώ αστυνομικό κέντρο; Τι θέλετε κύριε;*



Τότε ο κύριος Ζαχαροπλακάκης εξήγησε στους αστυνομικούς τι έγινε και τους ζήτησε να έχουν φέρει το χέρι του πριν τις 7.00, το απόγευμα, γιατί θα πήγαινε σε μία συνάντηση.

Δεν μπορούσε όμως να περιμένει και αποφάσισε ότι έπρεπε να ψάξει το χέρι του, φορώντας ένα πλαστικό χέρι και ένα γάντι από πάνω του.



Μόλις βγήκε έξω, είδε ένα χέρι να περπατάει στα δάχτυλα και να βοηθάει τους ψαράδες. Δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα, για να καταλάβει πως ήταν το χέρι του.

Το έφτασε, το πήρε στο αριστερό του χέρι, έβγαλε κρυφά το γάντι του και το ψεύτικο χέρι και έβαλε στην θέση του το αληθινό. Όμως το χέρι δεν ήθελε να πάει στην θέση του και τότε ο κύριος Ζαχαροπλακάκης στενοχωρήθηκε και σκέφτηκε πως τον βαρέθηκε το ίδιο του το χέρι.



Όμως τότε το χέρι του είπε, ότι θα πήγαινε στη θέση του μόνο αν υποσχεθεί να πλένει και τα δύο χέρια με σαπούνι για να είναι καθαρά. Ο κύριος Ζαχαροπλακάκης χάρηκε και τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους εξήγησε τι συνέβη. Έτσι κανένα από τα μέρη του σώματος του κύριου Ζαχαροπλακάκη δεν έφυγε από την θέση του ξανά, αφού τα πρόσεχε πολύ.



Έρρικα Π. – Θεωρής Α.