

“Τα μαλλιά το 'σकाσαν”

Στις 17 του Νοέμβρη στην Ονειρούπολη, που συμβαίνουν πολλά και παράξενα, περίεργα και αστεία πράγματα, η γιαγιά Ουρανία ξύπνησε όλο χαρά για τα γενέθλια του άντρα της. Πήγε να πλυθεί, αλλά τι να δει! Τα μαλλιά της έλειπαν.



ΑΑΑΑΑ



Πήρε μια καπελαδούρα με φτερά και πούπουλα και τη φόρεσε. Την ώρα που κατέβαινε βιαστικά τα σκαλιά είδε από δίπλα της την κατσαρή της κοτσίδα να πηδάει ένα ένα τα σκαλιά. Τα μαλλιά ξαναγύρισαν πάνω, έκαναν έναν ελιγμό και μπήκαν στο μπάνιο. Την ώρα που η κυρία Ουρανία πήγε να τα τραβήξει, κάνουν ένα σάλτο μπαίνουν μέσα στη λεκάνη και πατάν το καζανάκι.



Σε λίγα δευτερόλεπτα καταλήγουν στον υπόνομο. Μπαίνουν σε μια βάρκα με αρουραίους και διασχίζουν πολλά τούνελ.



Εντωμεταξύ η κυρία Ουρανία ψάχνει παντού, και που δεν πήγε, μέχρι και στο χασάπη πήγε. Τα αρνιά ρώτησε, τα κοτόπουλα και τέλος στο περίπτερο ρώτησε τις τσίχλες. Τα μαλλιά βρήκαν ένα σωλήνα, πήδηξαν μέσα και βρέθηκαν στο δρόμο. Μπήκαν σε μια άμαξα που υποτίθεται ότι πήγαινε στη βασίλισσα Ελισάβετ. Όμως έχασε το δρόμο της και κατέληξε στη γειτονιά της κυρίας Ουρανίας. Εκείνη την στιγμή η



κυρία Ουρανία γύριζε σπίτι της απελπισμένη, είδε τα μαλλιά της και τα άρπαξε και τα μαλλιά πέταξαν κάτω την καπελαδούρα και ενσωματώθηκαν στην κεφαλα της.

Η κυρία Ουρανία είπε:

- Γιατί φύγατε καλά μου μαλλάκια;

- Θέλαμε να πάρουμε λίγο αέρα, κακό είναι;

Τα δόντια ζήλεψαν και αποφάσισαν να κάνουν το ίδιο. Η κυρία Ουρανία τράβηξε τα μαλλιά της και είπε:

- Άντε πάλι τα ίδια!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Σοφία Ρ.

Αναστασία Μπ.

Αφροδίτη Μ.

ΤΕΛΟΣ