

Σταχονοϊστορία 1

Η
περιπέτεια
μιας μικρής
σταγόνας

Όλγα Αυγερινού

Βαγγέλης Κωσταδήμας

Γιώργος Κωσταδήμας

Η περιπέτεια μιας μικρής σταγόνας

- Ξύπνα σταγόνα, ξύπνα! Πρέπει να φύγουμε! Όσο πιο γρήγορα φύγουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φύγει και το σύννεφο!



- Και πού θα πάει για ψώνια; Όχι, θα έρθει μαζί μας!
- Καλά, πάμε!

Και τότε φόρεσε το αλεξίπτωτό της και βούτηξε στο ποτάμι. «Αντίο συννεφάκι»



σκέφτηκε η σταγονίτσα και παρόλα τα εμπόδια που βρήκε στο δρόμο και τη γλίστρα που έφαγε στο πεύκο, άρχισε να κυλάει βγάζοντας από πάνω της τις τις πευκοβελόνες. Τέλος, κουράστηκε και κοιμήθηκε. Κάποιος την είχε σταματήσει.

Ήταν μια ωραία νύχτα!



Την επόμενη μέρα η σταγόνα βρέθηκε πάνω σε ένα φύλλο συκιάς.

Εκείνη τη στιγμή μια μεγάλη μύγα κάθισε σε ένα άλλο φύλλο, λίγο πιο πέρα.



ήρθε και

ήθελε να πιεί νερό και η σταγόνα θα ήταν ό,τι ακριβώς ήθελε.

Η σταχόνα είπε στη συκιά:

Κρύψε με κάτω από τα φύλλα σου
να μη με βρει η μύγα.

Η συκιά έκρυψε τη σταχόνα κάτω
από ένα μεγάλο κλαδί και είπε στη μύγα:
“Εδώ, δεν θα βρεις νερό”.

Ξαφνικά, η σταχόνα γλίστρησε
και έπεσε σε ένα μικρό ποταμάκι.
Εκεί είδε να περιπλανούνται
εκατομμύρια άλλες σταχόνες.

Τότε πρόσεξε ότι ένας μεγάλος σωλήνας,
που ήταν μπροστά στο δρόμο τους, έβγαζε βρώμικες
σταχόνες. Η σταχόνα δεν αισθανόταν καθόλου καλά.



Αμέσως μετά, ένας βάτραχος
πήδηξε και έκανε μια
βουτιά μέσα στο ποτάμι.

Η σταγόνα πετάχτηκε λίγο
πιο μακριά και μπλόκαρε
σε ένα βραχάκι.

Ανέβηκε πάνω του
και πέρασε
τη νύχτα της



εκεί. Την άλλη μέρα η σταγόνα έφυγε από το βραχάκι και
πήγε πάλι στον ποταμό.

Μετά, κατευθύνθηκε προς την αλμυρή
θάλασσα. Από εκεί, με τη βοήθεια
του λαμπερού και ζεστού ήλιου
εξατμίστηκε για να φτάσει πίσω
στο σύννεφό της.

- Ώρα να φύγουμε! Αχ! Πόσο
ωραίο ήταν αυτό το ταξίδι!

Ελπίζω να ξαναχίνει!

Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα ...



Όλγα Αυγερινού, Βαγγελής Κωσταδήμας,
Γιώργος Κωσταδήμας - Δ' Τάξη