

Σταχονοΐστορία 2

Η
περιπέτεια
μιας μικρής
σταγόνας

Ηλιάνα Θεοχάρη

Κωνσταντίνος
Θεριστόπουλος

Κωνσταντίνος
Τζοβάρας

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – Ψηφιακή Αφήγηση

Υπεύθυνη Σχεδιασμού Υλοποίησης: Βασιλική Βέργου ΠΕ 70

Επιμέλεια Ψηφιακού Υλικού: Τζακώστα Ζαμπέτα ΠΕ05

Μια φορά κι έναν καιρό
ζούσε μια μικρή σταγονά, πάνω
σ'ε ένα μικρό σύννεφο.

Διασκέδαζε ήρεμα και έπαιζε
με τους φίλους και τις φίλες
της. Μια ημέρα, η σταγονίτσα στραβοπάτησε
και έπεσε. Όλοι φώναξαν:



<<Τέρσααααααααα>> αλλά, ήταν ήδη αργά.

Η μικρή σταγονίτσα έπεσε πάνω στα φύλλα
ενός πεύκου. Τότε ηρέμησε.

Ύστερα, εμφανίστηκε μια λιβελούλα.



Τότε το πεύκο κάλυψε την
σταγονίτσα γιατί η λιβελούλα

ήταν πολύ διψασμένη και θα ήθελε να την πιεί.

Μετά η σταγονίτσα, έπεσε στο ποτάμι. Εκεί
συνάντησε κι άλλες σταγόνες, φίλες της από παλιά.



Ευτυχώς σώθηκε και δεν παρασύρθηκε μακριά γιατί την άρπαξε ένας γλάρος. Αυτός τη φρόντισε μέχρι που ήρθε το χιόνι, το κρύο και η



παχωνιά. Ο γλάρος, ένα βράδυ σκοτεινό, πέθανε.



Η σταγονίτσα από τη στεναχώρια της έπεσε πάλι σε ένα κλαδί και χτύπησε άσχημα. Χρειάστηκαν μήνες και μήνες μέχρι να αναρρώσει.

Όταν έγινε καλά είχε έρθει επιτέλους, η άνοιξη.

Στο καταπράσινο κλαδί γνώρισε πολλούς φίλους όπως πουλιά, σκίουρους και ποντίκια.



Έπαιζε μαζί τους χαρούμενα ώσπου ήρθε ένα γεράκι και την έριξε ξανά μέσα στο ποτάμι.



Κυλούσε, κυλούσε ώσπου έφτασε σε ένα ρυάκι που την οδήγησε μέσα σε ένα υδραγωγείο.

Εκεί, είδε πολλούς ανθρώπους και δεν μπορούσε να ξεφύγει εύκολα.

Ήταν απελπισμένη μέχρι που συνέβηκε κάτι το φανταστικό! Το εργοστάσιο έκλεισε και έτσι πρόλαβε να γλυτώσει από του Χάρου τα δόντια.

Κατάφερε μάλιστα να βγει από το εργοστάσιο και εξατμίστηκε από τον καυτό ήλιο. Έτσι γύρισε πάλι στο αγαπημένο της σύννεφο.



Ηλιάννα Θεοχάρη

Κωνσταντίνος Θεριστόπουλος

Κωνσταντίνος Τζοβάρης - Δ' τάξη