

# Σταγονοϊστορία 4

## Η περιπέτεια της σταγόνας

Νίκος Μάιπας

Ναταλία Κελεσιδη

Παύλος – Κάρολος Κωνσταντής

Γιάννης Παπαζαχαρής

Παραγωγή Γραπτού Λόγου – Ψηφιακή Αφήγηση

Υπεύθυνη Σχεδιασμού Υλοποίησης: Βασιλική Βέργου ΠΕ 70

Επιμέλεια Ψηφιακού Υλικού: Τζακόστα Ζαμπέτα ΠΕ05

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια μικρή σταγονίτσα που έπαιζε κυνηγητό με τις φίλες της.

Ξαφνικά έπεσε πάνω σε μια παπαρούνα.

Η παπαρούνα της είπε να κοιμηθεί επάνω της επειδή ήταν

κουρασμένη και της υποσχέθηκε να την άμα υπάρχει κίνδυνος.

Πράγματι, η ξύπνησε τη σταγονίτσα επειδή φυσούσε πολύ

δυνατά, ήταν όμως ... πολύ αργά! Έτσι, έπεσε σε ένα ποτάμι

Η σταγονίτσα συνάντησε εκεί κι άλλες σταγόνες.

Πήραν ένα νούφαρο ωραία

και έκαναν μια βαρκάδα.!



ξύπνησε

παρούνα



Η βάρκα έπεσε όμως σε ένα καταρράκτη.

Έτσι η σταγονίτσα  
έχασε τις φίλες της  
και άρχισε να περιπλανιέται  
σε ένα πυκνό δάσος.



Λίγες ώρες μετά βρέθηκε κοντά σε κάτι λασπόνερα.  
Εκείνη τη στιγμή ξεπετάχτηκε ένας βάτραχος που  
έψαχνε νερό. Η σταγονίτσα άρχισε να τρέχει ώσπου  
σ'ένα χωριό με άσπρα σπίτια συνάντησε ένα πουλάκι.  
Του συστήθηκε και ανέβηκε στη ράχη του. Μαζί  
πήγαν σε κάτι εργοστάσια.

Τα εργοστάσια ήταν μεγάλα  
και έβγαζαν γκρι φουντωτούς  
καπνούς.



Απέναντι από τα εργοστάσια ήταν ένα ποτάμι. Η σταχόνα το ρώτησε:

- «Γιατί τρέχεις ποταμάκι»;
- Τρέχω γιατί δεν μου αρέσουν οι καπνοί επειδή μολύνουν το περιβάλλον. Το ποτάμι άρχισε να κυλάει σε μια γαλήνια θάλασσα.

Η σταχονίτσα εκεί γνώρισε ψάρια.



Μετά από λίγο όμως εξατμίστηκε και επέστρεψε στο σύννεφό της. Εκεί, μόλις ξαναείδε τις φίλες της χάρηκε πολύ και τους διηγήθηκε την περιπέτειά της.



Νίκος Μάιπας  
Ναταλία Κελεσίδη  
Παύλος – Κάρολος Κωνσταντής  
Γιάννης Παπαζαχαρής  
Τάξη Δ'